

Landswapen



Volkslied

Nkosi sikelel' Afrika Maluphakanyisw'
uphondo lwayo, Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka set jhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke set jhaba sa heso,
Set jhaba sa South Afrika - South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.